

# COWBOY MOUNTED SHOOTING

*Al járen rijd ik paard en zo'n 8 jaar geleden maakte ik de overstap naar westernrijden. Sinds een jaar of 7 ben ik zelf in het bezit van een westernpaard, een Paint Horse, Bibi. Zij kreeg 4,5 jaar geleden een veulen, Flabbergasting Flake. Inmiddels is hij flink uitgegroeid en rijd ik met hem regelmatig wedstrijden in Nederland en af en toe in Duitsland. Maar in Amerika kan het allemaal anders...*

Vorig jaar in september verbleven we tijdens onze zomer-vakantie in Texas. We logeerden bij vrienden van ons, beiden westerntrainers. Doordat we bij hen logeerden, zagen we veel van het dagelijks (paarden)leven in Texas, erg leuk om mee te maken. Dankzij hen kwam ik in aanraking met een tak van sport die hier in Nederland nooit zal worden beoefend: Cowboy Mounted Shooting. Bij CMS is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk een bepaald voorgeschreven parcours rijdt en daarbij eerst de 5 ballonnen van de ene kleur kapot schiet, dan

van pistool wisselt en dan 5 ballonnen van de andere kleur kapot schiet. De kunst is snel de kogels te laden en snel van pistool te wisselen én alle ballonnen te raken. Wie dit het snelst doet wint. Men gebruikt ouderwetse pistolen met speciaal voor deze sport ontwikkelde kogels, met losse flodders en met een bereik van maximaal 6 meter. Onze vriend, Robert, is een fervent 'Shooter' en presteert op wereldniveau bepaald niet slecht, hij valt met regelmaat de prijzen. In het weiland achter hun huis mocht ik het ook eens proberen.

*Let's give the girl a hand!*



Jessica op Artista, naast haar Robert Carlson

## Cowboy Mounted Shooting

'Gewoon' vanaf een paardenrug met een Vaquero-pistool geladen met losse flodders schieten. Leuk! De verassing was echter wel erg groot toen Robert mij vertelde dat ik een paar dagen later mee kon doen aan een heuse 'competition'. Ze hadden mij ingeschreven.

Op de dag zelf kreeg ik een grote riem met 2 holsters met daarin de 2 Vaquero-pistolen om mijn middel gehangen (zwaar!). Ik moest tweemaal starten met Mustang Artista. Artista is in 2008 uit het wild gevangen door het Bureau Of Land Management en door onze vrienden in 100 dagen getraind voor de Extreme Mustang Makeover Competition van 2008.

Aangezien ik nog niet eerder gericht had hoeven schieten had ik nooit verwacht dat ik in het eerste parcours toch 9 van de 10 ballonnen raakte! Over de tijd hebben we het dan niet, hè!? Die was rond de 54 seconden, daar waar Robert 1e werd met 16.nog-wat seconden!

Ook in het tweede parcours kreeg ik het voor elkaar vanuit een rustig draffe 9 van de 10 ballonnen te laten knallen en zelfs nog in galop over de eindstreep te gaan. De omroeper kondigde mij beide keren met het wel bekende knauwerige Texaanse accent (Bush was er echt niets bij!) aan als 'the Dutch girl' die voor het eerst mee deed. Bovendien was ik de 1e Nederlander die ze daar überhaupt ooit in de ring hadden gehad! Aan het eind riep deze man wederom op knauwerig Texaans 'Let's give the girl a hand!', waarop ik applaus en vele schouderklopjes kreeg. Mijn mededeelnemers en de toeschouwers waren erg enthousiast en vonden het ook erg interessant eens iemand uit Nederland te spreken. Vooral ons 'funny accent' viel in de smaak. Ach... dat was wederzijds!

Uiteraard kreeg ik regelmatig de vraag of ik de sport in Nederland ook zou gaan beoefenen. Tja en leg Texanen dan maar eens uit hoe Nederland in elkaar steekt...dat je in Nederland echt niet zomaar wapens mag houden. Voor Texanen is dat lastig te begrijpen. Het 'Everything is bigger in Texas' klopt helemaal, zoveel ruimte, grote auto's en enorme 'properties' en zolang het om hun eigen enorme properties gaat, mogen ze zich met wapens verdedigen...het is dus de normaalste zaak een 'gun' op zak te hebben.

Hoewel voor spek en bonen en niet met de snelheid die noodzakelijk was om überhaupt in de lijst met punten voor te komen, heb ik het toch maar mooi gedaan! Temidden van allemaal profs, zelfs de wereldkampioene op het hoogst haalbare niveau, reed ik met mustang Artista 'zomaar' ergens in een binnenbak achter een van de ó zo vele 'First Bapist Churches' in Bridgeport, TX... 🐾



Robert met Tanto, zijn CMS paard



De komende tijd wil ik toch eens uitzoeken of het echt niet mogelijk is onder strenge regels de sport ook in Nederland te introduceren, het is het proberen waard. En anders moeten we maar met waterpistolen in de weer...

En voor wie t leuk vindt, hier 2 linkjes naar filmpjes van ons avontuur:  
<http://www.youtube.com/watch?v=PMnanUVvSo>  
<http://www.youtube.com/watch?v=-w59HS9QRMk>

